

## Met GEA Kring Rijnland op pad in het Altmühltal

De excursie startte op donderdag ochtend, 28 april 2005. Ruim er voor waren de meeste al aanwezig. Tentje opzetten in de regen, caravan neerzetten en natuurlijk weer even "bijkletsen".

Het weer toonde ons zich gunstig gezind . Dus gaandeweg steeds meer zon en warmte.



Foto Rob Quack

Punctueel op tijd vertrokken we donderdag naar de eerste groeve: Gundelsheim. Binnen de kortste keren al kwam Agnes Blokhuisen met handenvol reguliere en irregulaire zee-egels aanlopen. Brachiopoden, belemnieten en apthychen werden ook al aangetroffen. Peer en Dimf zeulden met enorme steenplaten. Reeds geslepen!! Alles moest mee naar huis; en dan was dat nog maar het begin van de excursie.

's Avonds een te lange wandeling van Pappenheim naar Zimmern om Monica thuis te brengen.

Vrijdag stond Solnhofen op het programma. Na enkele "vriendelijke" woorden gewisseld te hebben met de directie van de groeve werd iedereen losgelaten in een immense groeve. Peer verdween en kwam later terug met 3 vissen. Auke liep te slepen met twee enorme platen en Dimf probeerde allerlei stadia van dendrietenontwikkeling te bemachtigen.

's Middags brengen we een bezoek aan 't Bürgermeister Müller Museum. Schitterende expositie van wat Solnhofen te bieden heeft met natuurlijk de Archeopteryx en de plattenkalken van Nussplingen: "Im Reich der Urvogel und Meerengel". Joop, als goed medewerker van Teylers, sprokkelt "museumstukjes" bij elkaar om in het winkeltje van Teylers te laten verkopen.

De dag werd afgesloten met een etentje in 't plaatselijke Pizzarestaurant.

Zaterdag was echt druk! Met mooi warm weer zijn deze dag 3 groeven bezocht. Eichstatt en Schernfeld zelfs 2 keer. Weer zeer veel saccocoma's te vinden en apthychen. Monica ontdekte een bijzonder botje! Een onderkaakje of zat het oorspronkelijk ergens anders!? Wordt uitgezocht en op de gebruikelijke reünie bekendgemaakt!

's Avonds in een uitstekend restaurant gegeten; daslook als groente. Ben gaf tussen het hoofdgerecht en het enorme ijs enthousiast explicatie aan de overige gasten hoe je een dendrieten-saccocoma-klok kan maken. Jammer voor Ben dat hij nog geen dendrietenplaat met klok eraan

gevonden heeft.



Zondag, 2 mei de laatste excursiedag, nog de groeve in Langenaltheim bezocht. Auke en Bert hebben steeds een goede neus voor vissen. In zeer korte tijd liepen ze met vissenplaten te slepen. Mieke en Rob volgden kort daarop. Geweldig! Een plaat met zelfs 3 vissen!

's Avonds was Peer druk in de weer met het maken van een groepsfoto. Met gebruik van het statief lukte het hem wel om zelf ook op de foto op te komen.

Een bijzonder fijne excursie een zeer goede sfeer en geweldige vondsten. Zwaar beladen auto's keerden weer huiswaarts.

Hartelijk dank aan Mieke en Rob voor de tijd en moeite om deze excursie weer te doen slagen.

Eijsden, 29 juli 2005

Emmy Quack